

HKG's Hyttetur til Lille Kirkebjerg i Farum.

Fredag d 28. september samledes nogle gymnaster og trænere for at tage på hyttetur. Selvom turen der op kun skulle tage 1/2 time, Så fik vi lidt ekstra tid til at sidde og snakke i bussen da turen varede 1 1/2 time i stedet for, men vi kom da frem.

Da alle havde fundet sig et sted at sove, var det blevet tid til noget aftensmad som alle havde med hjemme fra. Efter aftensmaden, blev alle delt ind i hold rødt, blå, grønt og gult. Der var lavet en plan så de forskellige hold skulle hjælpe til undervejs, så de kunne tjene point til deres hold. 1 M&M's = 1 point. Det hold som fik flest point inden vi tog hjem søndag vandt.

Da der var ryddet pænt op efter maden, var vi en tur ude for at se hvor vi måtte være og ikke være, det var lidt svært at se da det allerede var blevet helt mørkt, men det passede bare fint for så kunne vi lege lygteleg. Inden det var tid til at gå i seng, skulle vi lige nå at have noget af alt det meget dejligt kage som børnene havde taget med. Det var lidt svært at falde i søvn den dag, også selvom Mette prøvede at fortælle et eventyr. Det virkede nu mere som om at de blev mere friske af det.

Lørdag startede med lidt morgen gymnastik uden for sammen med Lea. Efter morgenmaden var der tjek af sovesalen. man kunne nemlig igen tjene point til holdet, hvis man havde redt sin seng fint og ens tøj ikke lå over det hele. Og alle sengene så rigtig fine ud. Hver hold fik nu lavet en indianer fjer og blev malet i ansigtet. Nu var det tid til at alle "indianerne" kunne gå en tur i skoven og under vejs var der nogle opgaver. Hvert hold skulle bl.a. bygge en hule, og fik point efter hvor flot den var. De skulle også lave en bålplads og finde mad.

Hjemme igen efter gåturen var det ved at blevet tid til frokost. For hver gang et nyt hold var og hjælpe til i køkkenet, blev det bare flottere og renere. Vi var så heldige at mens vi spiste regnede det, ellers havde det været fint vejr. Da maden var ryddet væk og der var givet point. Lavede Katarina bål, nogle legede indianer krig og andre fandt noget ler og lavede fine figurer, og der blev lavet muddermasker og meget, meget mere. Der blev selvfølgelig serveret kage undervejs, da vi skulle nå at smage det hele.

Et nyt hold skulle hjælpe til med aftensmaden og da den var spist var der et lille orienteringsløb for dem der havde lyst. Der var ca. 7 stykker som blev hjemme i hytten sammen med Lea og de havde lavet en lille overraskelse til vi andre kom tilbage. Dem der var med ude på løbet, var delt ind i deres hold. og skulle ud og finde nogle poster i skoven. Det kan godt være lidt svært når det er mørkt. men heldigvis var der lidt hjælp undervejs. Alle fik løst de små opgaver og da vi alle var vel hjemme igen, fik vi at se hvad de havde lavet hjemme i hytten imens. Der blev vist et meget flot teater stykke. Der handlede om hvem der havde stjålet flaskerne med point. Mysteriet blev selvfølgelig

opklaret og flaskerne kom tilbage. Resten af aften stod den på hygge med varm kakao, flødebolle, slik og selvfølgelig mere kage. Efter sådanne en lang dag var det lidt nemmere at falde i søvn.

Søndag morgen var alle trætte da vi vækkede dem, og sagde at om 5 min var der morgen gymnastik, og var man ikke med ville det koste point. Så alle kom meget hurtig i tøj og stod klar udenfor. Vi manglede bare lige en dreng eller to. Da morgenmaden var spist var det tid at pakke og rydde op. De 4 hold fik hver deres sted at gøre rent og igen tjene op til 50 point til holdet. Det er vist mange år siden at hytten har set så pæn ud.

Der var selvfølgelig også tid til at lege, klatre eller hvad de nu havde lyst til inden frokost tid. Noget af det sidste inden vi skulle gøre point op, var at de skulle finde alt det som ikke hørte til i naturen og det ville de så få 2 point for hver. Der blev samlet ind i store bunker, for alle gik op i denne konkurrence med liv og sjæl. Vi fik kåret et vinder hold og hver hold fik selvfølgelig lov til at dele deres point mellem sig.

Da bussen kom og hentede os, var der ingen der fik lov til at tage deres gummistøvler med ind i bussen. De var ikke særlig rene nogle af dem. Da vi kom tilbage til skolen blev vi modtaget af alle forældrene, som vist fik nogle lidt trætte børn med hjem.

Morten, Minna, John, Katarina, Lea og Mette siger tak for en fantastisk god tur og tak til alle dem som havde bagt alt den dejlige kage.